

Sem en Larissa

De meeste dromen zijn bedrog. Maar onze droom toch niet?

Wij dromen dat Rijsenhout een mooi dorp zal blijven.

Wij dromen van mooie natuur in onze omgeving. We waren dan ook blij te horen dat er een poldertuin kwam en hebben met trots de boompjes geplant. De bomen die straks staan te verdorren in de schaduw van mega kassen.

Omdat wij natuur belangrijk vinden hebben wij tijdens een scholenwedstrijd een idee ingediend om meer stukken land terug te geven aan de natuur.

In de raadzaal is hiervoor geklapt en ons idee is gekozen tot beste idee van de Haarlemmermeer en zou worden uitgevoerd.

Krijgen wij nu als dank voor onze ideeën een ongezond mega-transformatorstation terug op de plek waar wij wonen, gezond willen sporten en vlak bij onze school?